



Zulmay Afzali berättar om sina upplevelser i boken.

Foto: Privat

Zulmay fick lämna allt och fly landet

SÖDERKÖPING

Från Afghanistan till Sverige. Zulmay Afzali, bosatt i Söderköping, har skrivit en bok om sina erfarenheter från sin barndom, som stabschef i Karzais regering och flykten från sitt hemland.

Numer arbetar Zulmay Afzali, 31 år från Afghanistan, som modersmåls-lärare och mentor för ungdomar i Söderköping. Han studerar också SFI, Svenska för invandrare, på Nyströmska skolan. Men resan till Söderköping har kantats av en rad svåra upplevelser och prövningar. Om dessa berättar han i boken En flyktning korsar ditt spår, utgiven på Mummelförlaget.

En kamp

Med egna ord beskriver han sin bok.

– Den handlar om att växa upp under tuffa förhållanden i en icke tillåtande kultur. Om två förälskelser som fick

sorgliga slut. Om en svår kamp mot islamistiska fundamentalister och om att uppmuntra och stödja flickors rättigheter, inte minst att gå i skolan, i en extremistisk miljö i Pakistan. Den handlar också om att arbeta mot narkotikamaffian i Afghanistan, om våld och hot och rädsla. Och ankomsten till Sverige, säger Afzali.

Tack till staden

I förordet till boken tackar Afzali Söderköpings kommun och en rad personer som han mött som haft avgörande betydelse för honom.

– När jag flyttade till Söderköping kände jag ingen, jag var en främling. Människorna i Söderköpings kommun tog emot mig, lärde mig mycket, gav mig ett sammanhang som jag behövde. Söderköping har blivit min familj. I skolan, i kommunen, bland mina SFI-lärare, hos mina grannar mötte jag stöd och gemenskap och fick både respekt och ett jobb. Söderköping är min nya hemstad och ett nytt kapitel i mitt liv. I Söderköping är det bra

” Det kan vara tankeväckande och kanske nyttigt för många att ta del av en flyktings bakgrund och upplevelser av flykt och livet som asylsökande och nyanländ. –Zulmay Afzali

att börja ett nytt liv.

Varför skrev du den här boken?

– Jag hade skrivit några artiklar och Merit Wager (på Mummelförlaget) hade hjälpt mig översätta dem. Vi pratade mycket och hon undrade vid ett tillfälle om jag inte skulle skriva en bok om allt jag varit med om. Med tiden blev hon en vän och också översättare och förläggare av min bok. Skrivprocessen var inte lätt, men det var något som hjälpte mig mycket; det var som en sorts terapi. Jag brukade sitta på biblioteket i Norrköping och skriva och inte sällan märkte jag att tårar droppade ner på mina händer när jag återupp-

levde mitt liv genom det jag skrev. Jag skrev om min barndom, min ungdom, min döde far, när min mor gifte om sig, hur jag fick jobb som stabschef i Hamid Karzais regering och så småningom tvingades fly till Sverige och om den dag då jag fick beskedet att jag beviljats permanent uppehållstillstånd och flyktingstatus i Sverige, något som jag alltid kommer att vara tacksam mot Sverige och svenskarna för.

Vad tror du boken har för betydelse i det svenska samhället?

– Boken är enkelt och rakt skriven. Den berättar om en ung afghansk mans liv och bakgrund

innan han tvingades fly från ett liv med privatchaufförer och livvakter, ett på många sätt bra liv; på andra sätt ett liv i rädsla. Ett liv totalt anorlunda det som pojkar och unga män födda och uppvuxna i Sverige lever. Det kan vara tankeväckande och kanske nyttigt för många att ta del av en flyktings bakgrund och upplevelser av flykt och livet som asylsökande och "nyanländ". Jag hoppas att boken ska ge en ökad förståelse för mig, för oss, och bidra till att vi ses som individer och inte enbart som "asylsökande."

Kommer du att fortsätta skriva?

– Ja, det kommer jag att göra. Sverige är mitt nya land, här har mitt nya liv börjat. Jag har bestämt mig för att jag ska ta mig in i samhället, vara aktiv och delaktig i det. Och bidra med vad jag kan. Jag kommer att fortsätta att skriva både artiklar och böcker och göra min röst hörd så som jag kan göra i ett fritt, demokratiskt land, säger Zulmay Afzali.

Gabriella Nilsson

Funktionsnedsatt rånad

SÖDERKÖPING

Under fredagseftermiddagen blev en funktionsnedsatt kvinna, född 194, rånad vid Hagaskolan.

En man hotade kvinnan och fick med sig hennes bankkort. Han krävde även pinkoden av henne.

– Det här är en person som är funktionsnedsatt och har god man. Det är obehagligt, säger Bo Köpberg, polis på Närpolisen Kusten.

Det signalement som kvinnan uppgett är att mannen hade mörk hy, joggingbyxor och uppträdde som om han var berusad.

Händelsen är rubricerad som egenmäktigt förfarande (tillgreppsbrott) och olaga hot.

Polisen är intresserad av tips om någon gjort iakttagelser.

Gabriella Nilsson

Jackor stulna från fest

ÖSTRA RYD

Under en fest i en klubblokal i Östra Ryd blev ett antal personer av med sina jackor.

När en person, född 1992, skulle gå hem från festen var jackan borta från garderoben där den hängt in.

Till polisen har en anmälan gjorts, men personen uppger att flera som befann sig i lokalen blev av med ytterkläder.

Händelsen inträffade under natten till söndagen.

Notis

SÖDERKÖPINGS BAPTISTFÖRSAMLING,

Vintervadskyrkan har haft årsmöte. Styrelsen omvaldes i sin helhet med Marianne Johansson som ordförande och Gunnel Wahlström som vice ordförande. Även under detta år har Gunnar Kjellander från Linköping tjänstgjort som vakanspastor i församlingen.

Församlingen har ett rikt sång- och musikliv under ledning av Lars Östling. Församlingens kvinnoförening har också arrangerat flera välbesökta musiksamlingar. Dessutom stöder kvinnoföreningen socialt arbete och missionsverksamhet av olika slag.

Vid några samlingar under sommaren, medverkade familjen Tisi med sång och musik. Familjen kommer från baptistförsamlingen i Söderköpings vänort Talsi, i Lettland.